



*Het mooiste van  
het leven  
zijn de sporen  
van liefde  
die we achterlaten  
als we weggaan.*

Heel bijzonder, heel gewoon,  
gewoon een heel bijzonder persoon.

Dankbaar nemen wij afscheid van

mevrouw

# Yolande Van Hove

geboren in Wieze op 28 augustus 1942 en  
rustig overleden thuis in Bredene op 18 januari 2024.

De familie nodigt u vriendelijk uit om samen met hen  
afscheid te nemen van Yolande in de aula van  
het crematorium Polderbos in Oostende-Zandvoorde,  
Grintweg 120, op **woensdag 24 januari om 13 uur**.

Nadien zal de as van Yolande bewaard worden  
in de warmte van haar gezin.

U kan persoonlijk afscheid nemen van Yolande in het  
funerarium van uitvaartzorg Depoorter,  
Steenstraat 1 in Bredene, elke weekdag van 15 tot 16 uur  
en op zaterdag van 10 tot 12 uur.  
Groeten is mogelijk tot en met dinsdag 23 januari.

Zij is

partner van

Tony

moeder en schoonmoeder van

Wendy en Kathleen

zus van

Maria en Frieda

Speciale dank aan huisartsenpraktijk Groenendijk,  
met in het bijzonder dokter Joni Fremout  
en thuisverpleging Justine Vandekerckhove.

Rouwadres:  
familie Van Hove, Gaspeldoornstraat 8, 8420 De Haan

Online condoleren is mogelijk op [www.uitvaartdepoorter.be](http://www.uitvaartdepoorter.be)