

Lydia Van den Abbeele

26 januari 1931 - 31 december 2024



*Je liefde, kracht, je warmte en je lach,
we zullen je missen, iedere dag.*

Dankbaar nemen wij afscheid van

mevrouw

Lydia Van den Abbeele

weduwe van Paul Vandenberghe

geboren in Zelzate op 26 januari 1931 en
zachtjes ingeslapen in woonzorgcentrum
Westerhauwe in Bredene op 31 december 2024.

De familie nodigt u vriendelijk uit om samen met hen
afscheid te nemen van Lydia in de aula van het
crematorium Polderbos in Oostende-Zandvoorde,
Grintweg 120, op **vrijdag 10 januari 2025 om 10.30 uur**.

Daarna volgt de asverstrooiing op de strooiweide
van het crematorium Polderbos, in familiekring.

Er is mogelijkheid om de familie
te condoleren na de plechtigheid.

U kan persoonlijk afscheid nemen van Lydia in het
funerarium van uitvaartzorg Depoorter,
Steenstraat 1 in Bredene, elke weekdag van 16 tot 17 uur
en op zaterdag van 10 tot 11 uur.
Groeten is mogelijk tot en met dinsdag 7 januari.

Speciale dank aan het voltallige team van woonzorgcentrum
Westerhauwe, met in het bijzonder haar metekind Sara.

Lydia blijft in de gedachten van

Lieve Vandenberghe en Kurt Basslé

Ine en Michael

Artis

Annemie Vandenberghe en Vincent Lekeux

Sara en Stijn

Julien

Grégory en Tiphaine

Timéo

Hilde Vandenberghe en Tom De Wilde

Antony

Jessie en Kevin

Robin

Isabel Vandenberghe en Geert Surmont

Silke en Jonas

Jana

Senne

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Zuster Elia Van den Abbeele

haar zus

Ann-Sophie en Laurens

Matthias en Lisa

de kinderen van Tom

haar schoonzus, neven en nichten,
de families Van den Abbeele en Vandenberghe
delen mee in dit verdriet.

Rouwadres: familie Van den Abbeele - Vandenberghe,
p/a uitvaart Depoorter, Nukkerstraat 86, 8450 Bredene

Online condoleren is mogelijk op www.uitvaartdepoorter.be